

ב"ה

Cultivating Character

LIFE WISDOM FROM THE
ETHICS OF OUR FATHERS

CHAPTER 2

ALL IN A DAY'S WORK



TEXT 1

Avot 2:15

רבי טרפון אומר: היום קצר והמלאכה מרבה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק.

Rabbi Tarfon would say: The day is short, the work is much, the workers are lazy, the reward is great, and the boss is urging.

TEXT 2

Sanhedrin 11:1

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר (ישעיה ס כא) ועמך כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר.

Every individual of Israel has a share in the World to Come. As is stated (Isaiah 60:21): “Your people are all righteous; they shall inherit the land forever. They are the shoot of My planting, the work of My hands, in which I take pride.”

TEXT 3

Midrash Rabah, Bamidbar 13:3

ג' דברים שמע משה מן הקב"ה והרתיע לאחוריו.
 כיון שאמר לו "ונתנו איש כופר נפשו" (שמות ל יב) אמר משה: "מי יוכל ליתן כופר נפשו? ... "וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" (איוב ב) ועדיין אינו מגיע! ... אמר לו הקב"ה: "איני מבקש לפי כחי, אלא לפי כחן" ...
 וכן, בשעה שאמר לו הקב"ה "צו את בני ישראל את קרבני לחמי לאשי" (במדבר כח ב), אמר משה: "מי יוכל להספיק לו קרבנות? אם אנו מקריבין לפניו כל חיתו שדי, ועורכין כל עצי לבנון אינו מספיק לו!" ... אמר לו הקב"ה: "איני מבקש לפי כחי, אלא לפי כחן" ...
 וכן, בשעה שאמר לו הקב"ה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה ח) אמר משה: "מי יוכל לעשות לו מקדש שישרה בתוכו? הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך וגו' (מ"א ח)! ... אמר הקב"ה: "איני מבקש לפי כחי, אלא לפי כחן ... כל העולם כולו אינו יכול להחזיק כבודי ... אלא אני איני מבקש מידך אלא עשרים בדרום ועשרים בצפון ושמונה במערב".

There are three things that Moses heard which caused him to recoil.

When G-d said to him, "They shall each give the atonement of their soul" (Exodus 30:12), Moses said: "Who can contribute their life's value? A person may give all that he has for his life, and still it wouldn't suffice! ... Said G-d to him: "I'm not asking according to My capacity, but rather according to their capacity"

So, too, when G-d said to him, "Instruct the children of Israel: My offerings, My bread for My fire" (Numbers 28:2), Moses said: "Who can provide sufficient offerings to Him? If we offered all the animals of the field, and arrayed all the

trees of Lebanon as firewood, it would not be sufficient!... Said G-d to him: "I'm not asking according to My capacity, but rather according to their capacity" ...

So, too, when G-d said to him, "They shall make for Me a sanctuary, and I will dwell within them" (Exodus 25:8), Moses said: "Who can make a sanctuary in which He might dwell? 'Behold, the heaven and the heaven of heavens cannot contain You...' (I Kings 8:27)" Said G-d to him: "I'm not asking according to My capacity, but rather according to their capacity... The entire world cannot contain My glory... But all I ask of you is [a tabernacle made of] twenty panels to the south, twenty panels to the north, and eight panels to the west."

TEXT 4

Maimonides, Mishneh Torah, Laws of Repentance 9:1

מאחר שנודע שמתן שכרן של מצות והטובה שנוזכה לה אם שמרנו דרך ה' הכתוב בתורה היא חיי העולם הבא... מהו זה שכתוב בכל התורה כלה אם תשמעו יגיע לכם כן ואם לא תשמעו יקרה אתכם כן—וכל אותן הדברים בעולם הזה, כגון שבע ורעב ומלחמה ושלום ומלכות ושפלות וישיבת הארץ וגלות והצלחת מעשה והפסדו ושאר כל דברי הברית...?

אלא כן הוא הכרע כל הדברים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה זו עץ חיים היא. וכל העושה כל הכתוב בה ויודעו דעה גמורה נכונה זוכה בה לחיי העולם הבא... והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמה תמיד שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה כגון חלי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן. וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה כגון שבע ושלום ורבויה כסף וזהב. כדי שלא נעסק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן אלא נשב פנויים ללמד בחכמה ולעשות המצוה כדי שנוזכה לחיי העולם הבא.

Since we know that the reward for the mitzvot, and the good that we merit for keeping the way of G-d that is written in the Torah is... the life of the World To Come... why does it say throughout the Torah, “If you obey, you will receive such and such; if you do not obey, such and such shall happen to you” — all this, things that are of the present world, such as plenty and hunger, war and peace, sovereignty and subjugation, inhabitanacy of the land and exile, success and failure, and all the other promises of the covenant? ...

The explanation of the matter is as follows: G-d gave us this Torah; it is a tree of life. Whoever fulfills all that is written in it and knows it with a complete knowledge, merits thereby the life of the World to Come... But G-d also promised us in the Torah that if we observe it with joy and with a good spirit, He will remove from us all things that may prevent us from fulfilling it, such as illness, war, hunger, etc., and that He will bestow upon us all blessings that bolster our hand to observe the Torah, such as abundant food, peace, and much gold and silver, so that we need not preoccupy ourselves all our days with our material needs but be free to learn the wisdom and observe the commandments by which we will merit the life of the World to Come.